

Mademoiselle Vague trad op met haar duo zang en gitaar voor de Alliance Française Twente. Een avond vol bekende chansons maar zeker ook een repertoire met prachtige eigen teksten en mooie begeleiding op de akoestische gitaar. Of ze nu optreden voor een klein zaaltje met Frans-minnend Alliance Française publiek, entertainen bij een lunch/diner of op een feestje, ze passen zichzelf en hun programma heel goed aan aan de omstandigheden. Met een meeslepend lied weten ze snel de aandacht weer te vangen. Een aanrader voor een avond die u graag met mooie Franse chansons wil opluisteren.

Marianne Bernelot Moens-Nijstad
Alliance Française Twente

Mademoiselle Vague is een hele prettige en authentieke Frans-Nederlands duo.

Hun live optredens zijn altijd bijzonder intiem. De prachtige stem van Stéphanie en de heerlijke klanken van de gitaar van Marco geven je altijd het gevoel dat je even in Frankrijk bent ...

Franse chansons zijn één van de meest romantische en dat kun je zeker ervaren tijdens de optredens van Mademoiselle Vague!

Dorota Pawlowska, fan et
amoureuse des chansons françaises

Als onderdeel van de culturele activiteiten die wij onze studenten op onze school bieden, hebben wij Mademoiselle Vague meerdere malen ingehuurd voor optredens. Het was een prachtige ervaring en onze studenten vonden de muziek en de hele voorstelling van deze twee getalenteerde artiesten geweldig. Een must-see ervaring!

Ignacio Colmenares,
gérant de l'école de langues L'Atelier 9, Paris IXe

Renkum loopt warm voor Franse chansons door Mademoiselle Vague

Zondag werd het optreden van Mademoiselle Vague met ruim applaus begroet door de talrijke aanwezigen in Doelum Live in Renkum. Zondag was het optreden van Mademoiselle Vague van totaal andere aard. De Nederlander Marco Koppenhagen en de Franse zangeres Stéphanie Rimbault trok publiek dat niet continu op facebook zit. De zangeres kondigde de liedjes aandoenlijk in het Nederlands aan en kreeg hierdoor interactie met het publiek, dat genoot. Aan de theatrale teksten en de melodieuze composities geeft Mademoiselle Vague een eigen invulling aan de moderne 'Chanson Francaise'. Zelfs Herman Brood kwam voorbij met Saturday night maar dan in het Frans. Het was hun tweede optreden bij Doelum Live op veler verzoek. Prachtig!

Rien Budding (*Organisation Doelum Live*)

Ter gelegenheid van onze huwelijksdag hebben we een feest gegeven om te kunnen bijpraten en te genieten van een exquise maaltijd, terwijl er Franse chansons ten gehore werden gebracht door het duo van Mademoiselle Vague. De muziek van Stéphanie en Marco was veel meer dan achtergrondmuziek! Zeker met een stel Franstaligen in het gezelschap wordt het dolle pret: er wordt meegezongen en de muziek speelt dan de hoofdrol. Kleinkinderen (niet zo erg klein) die "Emmenez-moi" van Aznavour meezingen terwijl Stéphanie feilloos het begin aangeeft van die razend snel gezongen strofes!

Wij hebben een super feest beleefd waaraan Mademoiselle Vague enorm heeft bijgedragen! Het was om niet te vergeten. Geweldig bedankt!

Jan et Elly