

# Mademoiselle Vague

**Duo gitaar-zang, akoestisch, chanson française, eigen composities, met een knipoog naar het bekende Franse repertoire!**

*"Ik ben Mademoiselle Vague !*

*Samen met gitarist Marco van Koppenhagen maak ik Franse chansons en zing ik over het leven, de liefde, reizen, gedachten aan Parijs en belangrijke onderwerpen zoals de kapper!"*

Nadat Marco zich in 2005 in Montmartre heeft gevestigd ontmoette hij de Franse zangeres Mademoiselle Vague. Zij speelde in diverse bands en trad regelmatig op de Parijse podia. Gecharmeerd door haar zang, haar uitstraling en haar liefde voor de Franse chansons werd hij sterk beïnvloed. Tussen hen sloeg de vonk al snel over, zowel muzikaal als op amoreus vlak! Met haar teksten en zijn composities hebben ze al veel optredens gedaan, zowel in binnen- als buitenland.



Mademoiselle Vague brengt sfeervolle optredens waarbij het publiek kennis maakt met de diverse facetten van het Franse chanson, van luchtig en vrolijk tot melancholisch en poëtisch. Ze neemt de luisteraar mee en nodigt hen uit om, naast hun eigen werk, hun akoestische bewerkingen, gitaar en zang, van de mooiste en bekendste chansons te ontdekken, van onder anderen: Charles Trenet, Serge Gainsbourg, Georges Brassens, Edith Piaf, Charles Aznavour, Barbara, Johnny Hallyday, Boris Vian, Serge Reggiani, Jeanne Moreau, Jean Ferrat en Michel Delpech.

Mademoiselle Vague heeft een unieke stijl waarin zij een chanson terugbrengt naar zijn puurste vorm, begeleid op gitaar, zonder dat het daarbij de sfeer, kracht, melodie en herkenbaarheid verliest!

Mademoiselle Vague, *Stéphanie Rimbault* - zang / teksten  
Marco van Koppenhagen - gitaar / songwriter